

Basın Açıklaması Yozlaşmış Sistemin Ürettiği Krizler, Aynı Sistemle Çözülemez

ABD'nin 2003'teki işgalinden beri tam 22 yıldır Irak, mali kriz içindedir, yoksulluk ve yoksunluk kol geziyor. İşin garibi, her yıl yüz milyarlarca dolarlık petrol geliri elde edilmesine rağmen, Iraklı siyasetçiler ve uzmanlar her sene kameraların karşısına geçip 'memur maaşlarını bile ödeyemeyebiliriz' diyerek olası bir kriz için alarm veriyorlar.

Iraklı ekonomist Nebil el-Mersumi, 19 Ağustos 2025 Salı günü Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Maliye Bakanlığı'nın 2025'in ilk altı ayına ilişkin resmi verilerini değerlendirdi. El Mersumi, paylaşımında "Maliye Bakanlığı'nın 2025'in ilk yarısı için açıkladığı resmi verilere göre, toplam maaş ve tazminat ödemelerinin 44,9 trilyon dinar, ham petrol ihracatı gelirlerinin ise 45,2 trilyon dinar olduğunu; bu itibarla petrol gelirlerinin maaşları karşılama oranının %99,2'ye ulaştığını" belirtti.

Bu korkunç rakamlar ve içler acısı tablo, devletin uyguladığı ekonomik sistemin ne denli yozlaşmış olduğunu açıkça gösteriyor. Kaldı ki, maaş ve tazminatlara ayrıldığı belirtilen bu büyük meblağın önemli bir kısmının, yüksek maaşlar, var olmayan personel kadroları ('hayalet' memurlar), Rafha emeklilik sistemi ve hileli projeler gibi mekanizmalar aracılığıyla üçlü başkanlık ve alt kademelerindeki yolsuz elitlerin zimmetine geçtiği biliniyor. Bu nedenle, siyasi aktörlerin mevkiler için kıyasıya bir mücadeleye girdiklerini ve en alçakça yöntemlerle birbirlerine nasıl tuzaklar kurduklarını görüyoruz. Her seçim döneminde defalarca izlemek zorunda kaldığımız bir manzara bu!

Ey Müslümanlar, ey Irak halkı! Irak ve diğer İslâm ülkelerinin sorunu, bir sistem sorunudur; kâfirin, devletinizi yıkıp otoritenizi gasp ettikten sonra başınıza musallat ettiği hain ve yozlaşmış yöneticiler sorunudur. Söz konusu sorun, kendilerini 'ekonomi uzmanı' olarak tanıtanların ileri sürdüğü palyatif çözümlerle giderilemez. Nitekim ekonomi uzmanı Ahmed et-Temimi, önümüzdeki bütçeyle ilgili ilk tahminleri paylaştı: "Yaklaşan bütçeye dair öncü projeksiyonlar, başta küresel petrol fiyatlarındaki düşüş olmak üzere bir dizi iç içe geçmiş faktörden dolayı mali açığın süreceğini gösteriyor. Düşen petrol fiyatları, toplam gelirlerin %90'ından fazlasını oluşturuyor. Buna ek olarak, maaş kalemi başta olmak üzere işletme giderilerindeki sürekli artış ve petrol dışı gelir kaynaklarını çeşitlendirmedeki bariz zayıflık da mali açığın diğer nedenleridir. Bu açığı kapatmak için pratik adımlar atılmalı: Vergi sistemi iyileştirilmeli, daha geniş bir kesimden vergi toplanmalı ve kayıt dışı ekonomi vergilendirilmeli. Ayrıca, sınır kapılarındaki yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilip yönetim daha verimli hale getirilerek devletin gelirleri artırılmalı. Son olarak da elektrik, su ve belediye gibi hizmetlerden alınan ücretler adil bir şekilde artırılmalı."

Zihniyet, sistemin kendi kumaşından olunca işte böyle çözümlerin ortaya çıkması normaldir. Halbuki gerçek ve etkili çözüm, bu yozlaşmış sistemi ve onun yozlaşmış adamlarını kökünden söküp atmak ve yerine ilahi temellere dayalı İslam sistemini kurmaktır. Alemlerin Rabbinin insanlık için seçip beğendiği bu İslam sistemi ancak Allah'tan korkan ve Rasûlullah *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in şu buyruğunu kendilerine şiar edinmiş adil insanlar tarafından uygulanabilir!

رَاعِ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "Hepiniz çobansınız ve her biriniz kendi güttüklerinden sorumludur. Emir insanların çobanıdır ve güttüklerinden sorumludur." [Müslim]

İşte, halkına asla yalan söylemeyen Hizb-ut Tahrir, sizleri bu izzete ve bu onurlu hayata davet ediyor. Öyleyse Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'nın emrine icabet edin ve O'nun vaadini gerçekleştirmek ve Peygamber Efendimiz *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*'in ceberut saltanattan sonra kurulacağını müjdelediği Hilafet'i kurmak için ciddi şekilde çalışın:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا أَلَمْ يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.”

[Nur 55]

ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِثَاجِ النَّبُوءَةِ. ثُمَّ سَكَتَ

“Daha sonra ceberut bir saltanat olacaktır. O da Allah’ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra, Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.”

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Irak Vilâyeti
Medya Bürosu

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com