

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

İslami Hidayet Olmadan, Ümmet Kültürel Yozlaşmaya Maruz Kalmaya Devam Edecektir!

Haber:

Malezyalı bir pop grubu "Dolla", dini şahsiyetlerin sert eleştirileri ve Din İşleri Bakanı'nın kıyafetlerin sanatçılar için İslam kurallarını aykırı olabileceği yönündeki uyarısının ardından "Question" adlı şarkılarının müzik videosunu geri çekti. Vaize Esmâ Harun, "dar ve yapışkan kıyafetleri" kınadı ve videoyu ahlaksızlık olarak nitelendirdi. Bakanlığın, Müslüman kadın sanatçıların kıyafetlerine ilişkin yeni yönergeler üzerinde çalışması, icat edicilik üzerindeki kısıtlamaların artmasına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştur. "Universal Music Malaysia", kültürel ve dini hassasiyetlere saygı göstererek videoyu kaldırdı. Bakanlık bu adımı memnuniyetle karşılarken, bazı hayranlar Malezya'da yaratıcılık alanının daraldığını iddia ederek grubu uluslararası alanda performans sergilemeye devam etmesi yönünde teşvik etti. (Independent)

Yorum:

Dolla grubunun videosunun kaldırılması haberi, İslam beldelerindeki daha derin bir sorunu, yani İslami değerleri kültürel işgalden koruyan bir sistemin yokluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yabancı etkileri kontrol altına alacak İslami bir çerçeve olmadan, Müslüman ülkeler, İslam dışı toplumlardan gelen moda, eğlence ve popüler kültür akımlarına maruz kalır bir hale gelmişlerdir; bu akımlar çoğu zaman İslami ahlakla çatışmakta ve aşamalı olarak haya ve disiplinin aşınmasına yol açmaktadır.

Erkekler ve kadınlar arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, haram olan ihtilat, müstehcen giysilerin normalleşmesi, kadın bedenlerinin metalaşması ve hayanın kaybolması gibi tehlikeli sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu da artan taciz ve tecavüzler, ailelerin dağılması, sanat sektöründe istismar ve net ahlaki standartlardan yoksun büyüyen bir neslin kaybı gibi daha geniş toplumsal krizlere yol açmaktadır. Bunlar münferit olaylar değildir, aksine Allah'ın şeriatına uygun olmayan değerlerle şekillenen bir toplumun belirtileridir.

Müslümanların, ahlak ve kültürü korumanın sadece ani tepkilerle değil, aksine eğitim, medya, kamu politikaları ve sosyal yaşamda İslam'ı kapsamlı bir şekilde uygulamakla olacağını anlamaları gerekir. Şeriat standart olduğunda, yabancı kültürler düzenlenebilir, böylece onlardan yararlı olanı alıp zararlı olanı reddedebiliriz.

Aksi takdirde Müslümanlar yıkıcı kültürel akımlara maruz kalmaya devam edeceği gibi genç nesil de kaybolmaya maruz kalmaya devam edecektir. Ümmetin kimliğini, haysiyetini ve ahlaki geleceğini korumak için İslam'a tam bir yaşam biçimi olarak geri dönmekten başka bir yol yoktur.

**Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Abdullah Asvar**